

5 vragen aan Kamal Kharmach

stand-upcomedian

Tekst: Peter Schoenaerts

1 Twee jaar geleden woog je nog 200 kilo. Hoe is je leven sindsdien veranderd?

Totaal. Ik werkte nog als assistent aan de universiteit en ik deed wel comedy, maar niet op een hoog niveau. En toen werd ik plots tweede in Humo's Comedy Cup, en kwam ik in 'De slimste mens ter wereld'. Daarmee is het ontploft. Ik heb mijn job aan de universiteit opgegeven, met spijt in het hart, want mijn bazen waren fantastisch. Maar het was een pragmatische beslissing: ik kan later makkelijker terug naar de unief dan dat ik later kan beslissen in de media te gaan werken.

2 Ben je een Marokkaanse Belg of een Belgische Marokkaan?

Ik noem me een Marokkaanse Belg. Ik ben hier geboren en zal hier sterven. Maar ik ben oprecht trots op hoe de cultuur van mijn ouders óók mijn cultuur is en hoe die mij verrijkt. Ik heb het altijd leuk gevonden om uit een groot bord te eten - zeker toen ik nog 200 kilo woog (lacht). Het is ook fijn dat ik een vakantieoord heb dat ik tegelijk een soort thuis kan noemen. En ik heb een mooi kleurtje. Dus ik ben Belg, maar mijn Marokkaanse roots verrijken me en maken me een 'speciale' Belg.

3 De maatschappij lijkt steeds gepolariseerder te worden. Hoe kijk jij daartegenaan?

We leven in een samenleving waarin alles snel verandert. Veel mensen hebben dan de reflex om conservatief te worden. Dat is altijd zo geweest. Maar door sociale media als Facebook en Twitter is het verspreiden van meningen nog veel gemakkelijker geworden. We moeten stoppen met anderen dwangmatig van ons gelijk te willen overtuigen en leren leven met verschillende meningen naast elkaar.

4 Wat zou jij iemand aanraden die zich niet goed in zijn vel voelt?

Ga met iemand praten bij wie je oer-eerlijk kan zijn. En zoek uit wat je kan doen om jezelf beter te voelen. Mijn grootste fout - nu nog - is dat ik altijd sympathiek wil overkomen. Waardoor ik dingen ga doen die ik niet leuk vind, opdat anderen me leuk zouden vinden (lacht). Maar zo raak je jezelf beu en ga je anderen op den duur teleurstellen. Leer dus van jezelf te houden zoals je bent en dan volgt de rest onvermijdelijk vanzelf.

5 Je gaat op tournee met je zaalshow 'De schaamte voorbij'. Wat wil je de mensen vertellen?

Mensen beoordelen en veroordelen elkaar voortdurend. Voor sommigen ben ik een Marokkaan, voor anderen een Belg, voor nog anderen een ex-dikzak ... Zo gaat dat maar door. In mijn show vertel ik over momenten in mijn leven dat ik me heb geschaamd, omdat ik arm, dik of Marokkaan was. Ik wil laten zien dat iederéén zich weleens onzeker of gekwetst kan voelen, want nog meer dan humor is pijn universeel. Dus die twee elementen combineer ik. En voilà: een relevante en grappige show (lacht). Komen kijken, hè!



Wie is Kamal Kharmach?

Kamal werd in 1991 in Antwerpen geboren. Hij behaalde een diploma economie aan de Universiteit Antwerpen en werkt momenteel voor de VRT. Als stand-upcomedian gaat hij vanaf deze maand met zijn eerste zaalshow op tournee in de cultuurcentra.

5 vragen aan Jill Peeters

weervrouw

Tekst: Peter Schoenaerts

1 Heb je altijd weervrouw willen worden?

Ja. Zover als ik me kan herinneren, heb ik me altijd weervrouw gevoeld. Blijkbaar zei ik als kind al: 'Later word ik Armand Pien.' Voor mij was hij een soort magiër, iemand die de toekomst kon voorspellen. Dan zei hij dat het de volgende dag zou sneeuwen en als je de volgende ochtend de gordijnen opentrok, dan was inderdaad de hele wereld wit en stil. Ik wilde dat ook kunnen.

2 Wat is Climate Without Borders?

Het is een organisatie die ik heb opgericht, en waar op dit moment 130 weermensen uit 110 landen deel van uitmaken. Er zijn in de wereld veel weermannen en -vrouwen die knap zijn en goed kunnen praten, maar ze hebben niet per se allemaal een opleiding. Daarom wisselen we informatie uit over weer en klimaat, en ondersteunen we elkaar, overal ter wereld. Op die manier kunnen we de boodschap over het klimaat verspreiden. In veel landen is daar echt nood aan.

3 Waarom is die klimaatboodschap zo belangrijk?

Omdat het ongelooflijk is dat in deze tijd nog zoveel mensen sterven door het weer: droogte, bosbranden, overstromingen, hittegolven... En vaak veroorzaakt door de mens zelf. Verder heb je nog de klimaatvluchtelingen. We willen met 'Climate Without Borders' actie ondernemen, op het niveau van de landen zelf. Iedereen probeert op zijn manier z'n steentje bij te dragen. In de Filipijnen moet je natuurlijk niet beginnen over energiezuinigheid als de gewone mensen amper eten op tafel hebben.

4 Wat zou je mensen aanraden die vragen hoe ze het klimaat vooruit kunnen helpen?

Ik wil niet zeggen wat de mensen moeten doen, zoals ledlampen installeren of een elektrische auto kopen. Maar de belangrijkste aanpassingen hebben natuurlijk te maken met voeding en mobiliteit: eet minder of geen vlees, verbruik minder fossiele brandstoffen. En uiteraard kun je proberen zuinig te zijn en te recyclen. Ook belangrijk: we mogen niet tolereren dat oude industrieën gesubsidieerd worden, terwijl de gewone mensen voortdurend op van alles moeten letten. Dat is frustrerend. Dus mijn advies: wees niet naïef, informeer je en laat je stem horen.

5 Je hebt drie tienerdochters. Welke waarden probeer je hen mee te geven?

Ik vind het heel belangrijk dat ze weten dat er een wereld is buiten hun eigen wereld. Dat alles wat ze doen wel ergens impact op heeft. Ze horen veel van de verhalen van mijn weermensen. Ze zijn zich dus wel goed bewust van de wereld, en van het feit dat alles met alles verweven is. Zo kopen we bijna nooit meer tropisch fruit als mango's of ananas. Het is toch te gek dat dat tot hier wordt gevlogen? En we hebben ook een moestuin, om zelf wat groenten te kweken. In die zin leer ik ze respect en dankbaarheid. Ze moeten beseffen wat voor een comfortabel leven we hier leiden.



vtm

Wie is Jill Peeters?

Jill Peeters (1975) werd geboren in Roeselare. Na haar studie geografie, met als specialisatie weerkunde, werd ze weervrouw bij VTM. De voorbije jaren schreef ze boeken over weer en klimaat. Daarvoor won ze in 2016 de Wablieft-prijs voor duidelijke taal. Eerder dit jaar richtte ze 'Climate Without Borders' op.

5 vragen aan Wouter Torfs

ondernemer

Tekst: Peter Schoenaerts

1 U bent al zeven keer uitgeroepen tot 'Beste Werkgever'. Waarom, denkt u?

Dat heeft te maken met onze typische bedrijfscultuur, waarbij we de mensen centraal stellen en veel aandacht besteden aan opleiding en talentontwikkeling van ons personeel. Wil iemand yogales volgen? Dan regelen we dat. En we tonen onze werknemers ook waardering en dankbaarheid, dat vergeten andere bedrijven soms. Door veel aanwezig te zijn op de werkvloer, met mijn mensen te praten en niet alleen achter mijn pc te zitten weet ik wat er leeft. We hebben zo'n 75 winkelmanagers. Geregeld vraag ik hen: hoe kunnen we het anders aanpakken? En zij geven eerlijk hun mening. Dat kan natuurlijk enkel als je werkt in een klimaat van vertrouwen. En dat moet je opbouwen. Het kan geen kwaad om af en toe eens aan je mensen te vragen: hoe gaat het nu écht met u?

2 Wat beschouwt u zelf als uw grootste realisatie binnen uw bedrijf?

Ik steek geen pluim op mijn eigen hoed. Onze realisaties zijn teamwork. Waar ik trots op ben? Dat we geïnvesteerd hebben in 'a great place to work'. Dat heeft tot goede economische resultaten geleid: tussen 2005 en 2015 is onze omzet verviervoudigd.

3 Wat vindt u ervan dat in de beeldvorming van veel mensen steeds vaker werkgevers tegenover werknemers worden geplaatst, alsof ze elkaars vijanden zijn?

Dat kadert in een algemeen maatschappelijk fenomeen van verruwing en polarisering. Je ziet het met betrekking tot politieke partijen, religie, rassen ... Mensen luisteren niet meer naar elkaar. Maar wat mij betreft mag je niet denken in een wij-zij-tegenstelling. We moeten bruggen bouwen.

4 Waaraan ergert u zich?

Door ouder te worden en te mediteren erger ik me niet zo vaak meer. Want wat krijgt er aandacht in de media? Incidenten, steekvlampolitiek ... Mensen die vooruitkijken, op de lange termijn denken en constructief proberen te zijn, die krijgen minder aandacht. Daardoor hebben we de neiging het hoopvolle niet meer te zien, terwijl er zoveel mensen zijn die hun best doen en die samenwerken.

5 Wat is volgens u de grootste uitdaging van deze tijd?

In vrede samenleven. Helaas is de polarisering mondiaal: politici als Trump of Putin, dat zijn geen verbindende leiders. Daar is er dus nog werk aan de winkel. En wat ik ook belangrijk vind: een eerlijkere verdeling van de rijkdom.



Christophe Morre

Wie is Wouter Torfs?

Wouter (1958) studeerde rechten aan de KU Leuven. Hij ging op zijn 28ste aan de slag als assistent van de CEO bij Schoenen Torfs. In 1995 werd hij zelf CEO en hij bouwde het familiebedrijf verder uit tot een succesvolle keten met meer dan 70 winkels.